

“Wat beteken dit as ek sê dat ek ‘n Christen gelowige is?”
“Wat beteken dit as ek sê dat ek Christelik gelovig ben?”

Tertius Venter

Heilige Huisjes Herentals
13 augustus 2019

Ik heb plastiese en reconstructiewe chirurgie gestudeer aan die Universiteit van Kaapstad en had 'n privaatpraktyk aan die oostkust van Suid-Afrika in die havenstad, Oos-Londen. Myn praktyk was baie suksesvol.

Ik ben gezeënd met 'n pragtige vrou, 'n pragtig huwelik, 'n seun en 'n dogter die heel goed presteer op skool en in die sport. Ek heb meer gehad as ek ooit kon droom: 'n huis met twee verdiepinge en 'n swembad met uitsig op die mooiste rivier, lusse oto's, 'n boot en 'n vakantiehuis.

En ek vroeg my af waarom die Heer my so zegende in alle opsigte? Kon dit alleen vir my wees, omwille van myself? Dit kon nie net so. Ergens moes daar iets meer wees. Hieroor heb ek jare gebede...

Ek ben in 'n Christelik gesin grootgebring met pragtige Christelike ouers wat weliswaar eerder konservatief was. 'n Intense *liefdesband* met God was vir my onbekend, 'n verhouding wat noodsaaklik was om sy stem te kon hoor.

Tydens myn studententyd was daar drie aspekte van die lewe wat my altyd betrek: 1. die lot van armes, 2. die lot en die tragedie van prostitues en 3. die mens wat onverskillig staan teenoor die Heer; die agnost en die atheïst. Ek wist nooit hoe ek dit kon aanpak. Ek het baie pogings, maar sonder sukses.

In my jare van gebed het ek my gevra waarom ek so gezeënd was. Daar moes meer wees. Tot op 'n dag toe 'n wit skip die haven binnervoer, waarvan ek niks afwist. Die hoofchirurg van dit “varende siekhuus” het 'n lesing in 'n restaurant oor sy pragtige werk, wat my vrou en ek bywoon. Ek het daar nie bygestaan.

Ondertussen het ek bidde en met vrae gesit.

Twee jaar later was die skip terug in ons haven en die oomblik dat ek dit hoorde wist ek dat ek betrokke wou wees. Ek moes sien wat hulle dede en hoe die 350 christen-vrijwilligers mediese dienste aan die armes gegee het. Ek het die skip besoek en het my as vrijwilliger inskryf... November 1999 en Februarie 2000 het ek as chirurg op die skip vir 'n 10-tal dae. Dit het my lewe veranderend betrek soos ek dit nooit in my wildeste drome kon voorstel. Ek het aangegryp deur die intense armoede in Gambia en West-Afrika en die intense mediese en chirurgiese wanhoop wat die mense van die land ervaar.

ren. Wat ik al zo vaak op televisie had gezien zag ik plotseling in werkelijkheid : mensen met dezelfde behoeften als ik, mensen geschapen naar het beeld van God, echter met een verschillende afkomst. Nog zij of ik hadden hierin enige zeggenschap. Hoewel ik ongelooflijk gezegend bleef en zij in ontberingen waren geboren, bleven we in essentie gelijkwaardig. Bovendien raakten de liefde en de toewijding van de Christenen op het schip me zeer diep.

In de emoties van de armoede die mijn hart raakten en de liefde die ik zag, dacht ik na over het leven, over de wil van de Heer en over het pad dat ons kruiste. Op een avond praatten we in groepje Christenen over onze ervaring op het schip. Ik herinner me mijn eigen woorden zo duidelijk met zoveel overtuiging uit mijn hart : 'I need to jump into the army of God'. Ik stond lang genoeg aan de zijlijn en ik wist onmiddellijk dat ik niet kon aangaan om uitsluitend voor mijzelf te leven terwijl er zoveel ellende in de wereld bestond. Net voor ik het schip verliet, richting huiswaarts, zat ik op een avond laat alleen buiten op het dek van het schip te staren over de brede Gambia rivier en dacht aan een vriend die ook van huize uit Christelijk werd grootgebracht, maar zijn geloof totaal verloren was. Jaren bad ik voor hem en zo ook die avond ; 'Heer, waarom kunnen we U niet zien, waarom bent U onzichtbaar? Waarom bent U niet aanwezig zodat ik U kan voorstellen aan Victor? Victor, het is de Heer en neem elkaars hand. Wees blij U te ontmoeten, en leer elkaar kennen'. En door dit gebed werd ik plotseling overspoeld met de meest intense liefde van God, die mij ontving, meer dan ik ooit kon denken. Deze overweldigde mij door de bewuste aanwezigheid van Christus, in het wit gekleed, die naast mij zat op de stoel. 'I'm too holy for you to see Me, but My presence and love will always be with you' Deze woorden kwamen zo duidelijk over tot in mijn hart zodat niets in mijn leven ooit nog hetzelfde werd. En elke dag opnieuw werd ik gemotiveerd door Zijn liefde 'For Christ's love compels us,' **2 Corinthians 5:14**

5 | Wij leven nu voor Christus ¹⁴ *Het is de liefde van Christus die mij beheerst. Want dit weet ik zeker: één mens is gestorven voor alle mensen, en daardoor zijn eigenlijk alle mensen gestorven*

Een paar dagen later kwam ik thuis als een totaal veranderd mens dankzij de liefde van Christus die me overviel. Trudi, mijn vrouw, die niets afwist van mijn ervaring vond me (een) vreemd(eling). Plots betekenden al mijn materiële bezittingen niets meer voor me. Mijn relatie met de Heer werd zo intens dat ik zo veel mogelijk in Zijn aanwezigheid wenste te zijn. En diep in mijn hart wist ik dat ik werd geroepen om Hem voltijds te dienen. Niets zou ooit nog hetzelfde zijn...

Ons perfecte huwelijk stond plotseling onder enorme druk en het woord van de Heer werd mij steeds duidelijker. In de daarop volgende jaren gingen Trudi en ik door de zwaarste tijd van ons huwelijk (Documentaire "The Dawn of a New Day ") De Heer bleef mij zeggen: 'Geloof en volg Mij, Ik zal zorgen voor uw familie'. Ondanks dat ik klaar stond om alles op te geven, gaf Hij me duidelijk het teken om te wachten. Volgens Hem was ik er nog niet volledig klaar voor. In de volgende 6 jaar kwamen zowel mijn kinderen als Trudi ook in een diepe, hechte relatie met de Heer. Het werd een totale overgave aan God door mijn hele familie. Dit werd de uitkristallisering van wat de Heer van mij en mijn gezin verlangde.

In 2006 sloot ik mijn medische praktijk in Oost-Londen, ervan overtuigd dat de tijd rijp was om te vertrekken. We lieten Kaapstad achter ons, wetende dat de Heer mij geroepen had

om te dienen volgens **Lukas 4:18** 'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft me gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij me gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven'

4|Jezus vertelt het goede nieuws in Nazareth. *Een dienaar gaf Jezus het boek van de profeet Jesaja en Hij las : ¹⁸ God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben, te helpen.*

Dit werd mijn driedelige roeping: om de Blijde Boodschap voor de armen, de liefde van God te verkondigen, om aan de ontroostbaren in het Red Light Disdrikt (de Walletjes) van Amsterdam, en aan de 'gevangenis', de agnost en atheïst de realiteit van God bij te brengen, en hen tevens van de leugens van satan te bevrijden.

En nu dien ik de Heer als voltijds vrijwilliger, totaal afhankelijk van de Heer. Ik behandel hen door gratis chirurgie te verlenen en door de Blijde Boodschap van het Evangelie te prediken aan de armsten van de armen in Afrika (voornamelijk West-Afrika, de armste regio ter wereld volgens de Wereld Gezondheid Organisatie), maar ook in Centraal-Amerika en Zuidoost-Azië. Ik zet me tevens en onvoorwaardelijke in voor de organisaties [Mercy Ships](#), [Operation Smile](#) en [PAACS](#) (The Pan African Academy for Christian Surgeons).

Tijdens mijn 'vertwijfeling' tussen 2000 tot 2006, gaf de Heer mij duidelijk aan om jaarlijks tijdelijk in Amsterdam te verblijven om me verdienstelijk te maken door hulp te verlenen aan de mensen op "Walletjes" – de ontroostbaren - en door de verkondiging van de liefde van God.

Door deze roeping ben ik ongeveer 10 maanden per jaar van huis en dus weg van mijn familie in Kaapstad. Hoewel dit erg zwaar valt, blijft mijn drijfveer de liefde van Christus. Zijn aanwezigheid in mijn leven geeft me de kracht en de motivatie om vol te houden en ik blijf Hem iedere dag volgen. Jezus heeft gezegd: ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader, die mij heeft gestuurd. **Johannes 12:49 en 8:28**

12|De boodschap van Jezus komt van God. ⁴⁹ *Want ik heb niet namens mezelf gesproken. De Vader heeft mij verteld wat ik moest zeggen.*

8|Jezus vertelt waar hij naartoe gaat. ²⁸ *Toen zei Jezus tegen hen: Pas als jullie mij aan het kruis gehangen hebben, zullen jullie begrijpen dat ik de Mensenzoon ben. En dat ik niets uit mezelf gedaan heb. Want ik vertel jullie wat de Vader mij geleerd heeft.*

'Omdat jullie kinderen van God zijn en Hij u liefheeft, moet u zijn voorbeeld volgen'
Efeziërs 5:1

5|Leef goed. ¹ *Jullie zijn Gods kinderen, en Hij houdt van jullie. Volg daarom zijn Goede voorbeeld, ² en leef met elkaar in liefde. Zo leefde Christus ook. Hij hield van ons, en hij is voor ons gestorven. Hij gaf ons leven als offer, en dat was een geschenk dat God graag aannam.*

Mijn leven betekent een dagelijks contact met de Heer en het streven naar het volgen van Zijn hart. 'Probeer steeds opnieuw te ontdekken wat de Heer graag wil' **Efeziërs 5:10**

5 | Leef in het licht. ⁹ *Want alleen in dat licht kunnen goedheid, eerlijkheid en trouw groeien.*
¹⁰ *Probeer dus steeds te bedenken wat de Heer van jullie vraagt!*

Ik verwijs graag naar mijn websites en blog inzake de agnost, de atheïst en de 'opgeslotene'. <http://tertius26.torquetalk.nl/> (Christian Apologetics) en tertius26.org. Ik schreef twee boeken over mijn dienend werk; 'The Secret of Beauty'^{*} en 'A Lemoncode Skeptic and Orange Answers'^{**}

Bijzonder en hartelijk dank voor jullie gewaardeerde aandacht !

*** Samenvatting 'The Secret of Beauty'**

Culturen verschillen sterk in hun normen voor schoonheid, maar de reactie op schoonheid is universeel. Elk mens wordt aangetrokken door schoonheid. Iets in ons wordt opgewonden en tevreden, rust wanneer we liefde en schoonheid ervaren. Schoonheid, liefde en seks zijn op mysterieuze wijze met elkaar verweven maar veroorzaken vaak veel pijn. Sommige fundamentelementen moeten in ons hart worden gegrepen om ten volle van schoonheid te kunnen genieten.

**** Samenvatting 'A Lemoncode Skeptic and Orange Answers'**

Dit boek is gebaseerd op de feitelijke e-mailcommunicatie tussen de schrijver en een scepticus die de website van de auteur www.torquetalk.nl op internet tegenkwam. Hij besloot de auteur te schrijven om meer te weten te komen over de overtuigingen en motivatie van de auteur voor zijn website en in het bijzonder of de auteur harde bewijzen had voor wat hij dacht wat waar was. Hij koos ervoor om anoniem te blijven gedurende de communicatie die plaatsvond gedurende een periode van drie tot vier weken. Moeilijke, maar zeer relevante vragen werden gesteld over het harde bewijs over het bestaan van God. De tekst werd zo nauwkeurig en getrouw mogelijk gehouden aan de hand van de originele e-mails. Wijzigingen die werden aangebracht, waren vooral om de tekst leesbaarder te maken. Waar nodig, werden zinnen, paragrafen of vragen gewijzigd om ze begrijpelijker en duidelijker te maken voor de lezer. De auteur heeft ook enkele antwoorden toegevoegd toen hij de tekst reviseerde en van mening was dat een vollediger uitleg nuttig kon zijn. Vanwege de aard van de correspondentie volgen de antwoorden op sommige vragen of uitspraken niet altijd onmiddellijk, maar een alinea of twee later.

Vertaling in overleg met Tertius Venter door Heilige Huisjes © 2019

“Wat beteken dit as ek sê dat ek ‘n Christen gelowige is?”

Originele tekst in het Afrikaans

Tertius Venter

Ek het plastiese en rekonstruktiewe chirurgie studeer aan die Universiteit van Kaapstad en privaat praktyk geopen aan die ooskus van Suid Afrika in ‘n hawestad, Oos-Londen. My praktyk het gegroei van krag tot krag en dit het baie goed gegaan. Ek is geseën met ‘n wonderlike vrou, wonderlike huwelik, ‘n seun en ‘n dogter wat baie goed gedoen het op skool en in sport. Meer gehad as wat ek ooit van gedroom het; ‘n dubbelverdieping huis met swembad wat oor die mooiste rivier uitkyk, luukse motors, boot, vakansie huis.

En ek het gewonder hoekom die Here my so seën in alle opsigte? Kan dit net vir my wees, terwille van myself? Dit kon net nie wees nie. Êrens moet iets meer wees en oor jare het ek daarvoor gebid.

Ek het in ‘n Christen huis groot geword met wonderlike Christen ouers maar redelik konserwatief. ‘n Intense liefdesverhouding met God was vir my onbekend, ook om Sy stem duidelik te hoor.

Van my studente dae was drie aspekte van die lewe altyd in my gedagte-agtergrond; die lot van arm mense, die lot en tragedie van die prostituut en mense wat koud staan teenoor die Here; die agnostikus en die ateïs. Maar nooit geweet wat om daaraan te doen nie, soms pogings aangewend maar sonder sukses.

Jare van gebed; ‘Waarom is ek so geseën, ek weet daar is meer as net ek?’

Tot eendag. En ‘n wit skip vaar ons hawe binne sonder dat ek dit weet. Die hoof chirurg van hierdie hospitaal skip bied ‘n mediese praatjie aan een aand ‘n restaurant en ek en my vrou woon dit by. ‘Wonderlike werk wat hul doen’ En ek dink nie verder daarvoor nie.

Intussen hou ek aan met bid en vra. Twee jaar later is die skip terug in ons hawe en die oomblik toe ek dit hoor weet ek, ek moet betrokke raak. Ek moet sien wat hul doen, sien hoe leef 350 Christen-vrywilligers saam wat vry mediese dienste aan die armes verleen. Ek besoek die skip in ons hawe registreer as vrywilliger... November 1999 en Februarie 2000 werk ek as chirurg op die skip vir ‘n korte 10 dae.

En my hele lewe verander soos wat ek dit nooit in my wildste drome kon voorstel nie. Ek word aangegryp deur die intense armoede in die Gambië, Wes-Afrika. Die intense mediese en chirurgiese desperaatheid wat ek in die mense van die land ervaar. Dit wat ek al so dikwels op televisie gesien het sit skielik ‘n werklikheid hier voor my. Mense met dieselfde behoeftes as ek, mense geskep na die beeld van God. En die enigste verskil tussen my en hulle is waar ons gebore is en nie hulle of ek, het enigsins ‘n sê daarin gehad nie. Ek ongelooflik geseën en hulle

in swaarkry gebore maar in essensie dieselfde. En dan die liefde en toewyding van die Christene op die skip wat hierdie mense omvou raak my diep.

In die emosies van die armoede wat my hart aanraak en die liefde wat ek sien, dink ek na oor die lewe, oor die wil van die Here, oor die pad vorentoe. Een aand in groepie Christene praat ons oor ons ervaring op die skip en ek onthou my eie woorde so duidelik met soveel oortuiging uit my hart 'I need to jump into the army of God' 'Ek was lank genoeg op die kantlyn' Ek het net geweet ek kon nie aangaan om net vir myself te leef as daar soveel nood in die wêreld is nie. Net voor ek die skip verlaat, terug huis toe, sit ek een aand laat alleen buite op die dek van die skip, kyk oor die wye Gambiese rivier en dink aan 'n vriend van my wat ook in 'n Christen huis groot geword het maar sy geloof totaal verloor het. Oor die jare bid ek vir hom en ook hierdie aand 'Here, waarom kan ons u nie sien nie, waarom is u onsigbaar? Waarom kan u nie voor ons staan en ek U voorstel aan Victor? "Victor, dit is die Here. Here, en dit is Victor" en U kan sy hand neem "Bly om te ontmoet!" en julle kan mekaar ken' En met die gebed word ek skielik oorval met die mees intense liefde van God wat my oorval, meer as wat ek ooit kon dink moontlik kan wees, 'n teenwoordigheid wat my oorweldig met 'n bewuste teenwoordigheid van Christus was in wit gekleed op

die stoel reg langs my sit 'I'm too holy for you to see Me, but My presence and love will always be with you' Die woorde so duidelik in my hart . En niks in my lewe wat ooit weer dieselfde nie. En elke dag word ek gemotiveer deur Sy liefde 'For Christ's love compels us,' 2 Corinthians 5:14

'n Paar dae later is ek tuis, maar 'n mens totaal verander deur die liefde van Christus wat my oorval het. Trudi, my vrou, was nie saam met my en het niks hiervan ervaar en vind my 'n vreemdeling. Skielik het al my materiële besittings geen betekenis meer vir my nie. My verhouding met die Here is so intens, ek wil net soveel tyd moontlik in Sy teenwoordigheid wees. En diep in my hart het ek geweet ek is geroep om Hom voltyds te dien. Niks sou dieselfde meer wees nie.

Ons perfekte huwelik is skielik onder geweldige druk. Maar die woord van die Here aan my word al duideliker. In die volgende paar jaar gaan ek en Trudi deur die swaarste tyd van ons huwelik (Dokumentêr "The Dawn of a New Day'), maar die Here bly vir my se 'Hou aan wat Ek vir jou sê, ek sal sorg vir jou familie' en hoewel ek 'reg' was om alles op te gee en te gaan, het Hy ook duidelik aan my gesê om te wag, dis nie die tyd nie. In die volgende 6 jaar het beide my kinders in 'n diep verhouding met die Here gekom en Trudi ook ... 'total surrender' deur me hele gesin Ook het dit uit kristalliseer presies wat die Here van my en my gesin wou.

In 2006 het ek my mediese praktyk in Oos-Londen gesluit toe ek oortuig voel dat die tyd reg was om 'te gaan' en ons het Kaapstad toe getrek, wetend dat die Here my geroep het tot Luke 4:18 "The Spirit of the Lord is upon Me, because He hath anointed Me to **preach the Gospel to the poor**. He hath sent Me to **heal the brokenhearted**, to **preach deliverance to the captives**'

'n Driedelige roeping; Goeie Nuus aan die armes, die liefde van God aan die gebroekenes van hart in die RLD van Amsterdam en om aan die 'gevangenis', die agnostikus en ateïs die realiteit van God te bring, te bevry van die leuens van satan.

En nou dien ek die Here as voltydse vrywilliger totaal afhanklik van die Here deur gratis chirurgie en die Goeie Nuus van die Evangelie aan die **armstes van die armes** in Afrika (hoofsaaklik Wes-Afrika, die armste streek ter wêreld volgens die Wêreld Gesondheid Organisasie), maar ook in Sentraal Amerika en Suid-Oos Asië deur die organisasies Mercy Ships, Operation Smile en PAACS (The Pan African Academy for Christian Surgeons)

Deur my webwerf <http://www.torquetalk.nl> en blog <http://tertius26.torquetalk.nl> (Christian Apologetics) reik ek uit na die agnostikus en ateïs, die 'gevangenis'. Asook met twee boeke wat ek geskryf het; 'The Secret of Beauty' en 'A Lemoncode Skeptic and Orange Answers'

In die tyd van wag, 2000 tot 2006, het die Here ook duidelik gemaak dat Hy wou he ek moes 'n huis in Amsterdam koop vanwaar ek kon uitreik na die mense in die Rooilig Distrik met die liefde van God – die **gebrokenes van hart**.

Hierdie roeping neem my weg van die huis in Kaapstad, van my familie, ongeveer 10 maande van die jaar. Hoewel dit baie swaar is, is dit steeds elke dag die liefde van Christus, Sy teenwoordigheid in my lewe, wat my die dryf en krag gee om dit te doen. As ek binne Sy wil is, het ek vrede in my hart, omvou Sy liefde my. As ek selfs net daaraan dink om om te draai, verlaat Sy intieme teenwoordigheid my en weet ek, ek moet Hom net elke dag volg en Hy lei. Jesus het gesê Hy doen niks en sê niks wat Hy nie van Sy Vader hoor nie. (John 12:49, John 8:28) 'Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg' Efesiërs 5:10

My tyd met Hom, elke dag alleen, is my lewe en ek strewende alleen om Sy hart te hoor en te doen. 'Probeer steeds weer te ontdekken wat de Here graag wil' Efesiërs 5:10

'Carefully determine what pleases the Lord' Ephesians 5:10

www.tertius26.org