

heilige huisjes presenteert



Hans Geybels

Kapellen in Vlaanderen

over de cultuurgeschiedenis van het
kleine religieus erfgoed in Vlaanderen

Onder het bladerdak van een oude boom, verborgen tussen glooiende akkers, op een kruispunt van veldwegen, aan de schaduwrand van het ‘gevreesde’ bos, in een vergeten straat van een stad, onopvallend bevestigd aan de gevel van een huis ... Kapelletjes, heiligenbeeldjes, grotten en kruisen: het is even zoeken naar het ‘kleine’ religieuze erfgoed van Vlaanderen. En toch weten mensen nog steeds die ontelbare cultusplaatsjes te vinden ...

Maar hoe zijn ze ontstaan? Welke soorten kapellen zijn er? Wie wordt er vereerd? Welke mirakels hebben er plaatsgevonden? Welke rituelen spelen er zich af en waarom?



Prof. dr. Hans Geybels is docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KULeuven, waar hij hoofdzakelijk onderzoek doet naar de geschiedenis van de religieuze volkscultuur. Hij publiceerde verschillende boeken over kerk en geloof, waaronder in 2006 “Kapellen in Vlaanderen”, uitgegeven bij het Davidsfonds.

donderdag 14 oktober 2021 om 20:00 uur
Sint-Catharinakerk (begijnhof) te Herentals

toegang €5, te betalen aan de kassa (geen voorverkoop)
gratis voor houders van een vrijetijdspas